

## Gemeenteavond 16 november

De voorzitter Jan Geerlinks verwelkomt de 48 aanwezigen. Deze avond staan o.a. de begroting voor 2017 en een lezing van ons gemeentelid Alma van de Linde over duurzame energie op het programma. Daarop aansluitend leest Jan een gedeelte van Ds. Otto Sondorp over de Groene Kerkendag 2015, met als uitgangspunt een groene overweging uit Lucas 12:22-32. Hieronder vindt u deze overdenking.

*Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaïen niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooïd wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?*

*Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.*

Beste mensen,

We leven liturgische gesproken in een groene tijd. Deze stola is daar het teken, een kenteken van. De kleur groen duidt in de kerkelijke traditie van oudsher op: de hoop, vrede, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'. Als je dat laatste hoort, zou je er op een dag als vandaag cynisch van worden: die grote zomer. Zou dat hetzelfde kunnen zijn als de grote opwarming, waar onze aarde nu mee te maken heeft? Waaronder die aarde zucht en steunt en kreunt. Die goede, groene aarde, die ooit bedoeld was om als mensen samen te leven op een goeie manier.

We maken ons niet alleen vandaag zorgen om die aarde, om onze goede aarde, om wat er door God gegeven groeit en bloeit, gegeven in Zijn schepping, die uitweg uit het niks, uit de oerchaos. Groen, het vaste land werd zo een belofte van vrede, van toekomst, het goede leven. Ook dat, waar het nog niet is, zal het gegeven worden: een grote zomer, een oprecht groene tijd. Gegeven in Zijn hand.

Maar we mogen wel wat doen! Want zegt Lucas: richt je je daarop: zoek liever Zijn Koninkrijk. Wat wil dat zeggen? Wat is dat voor koninkrijk, waar we als Groene kerk naar moeten zoeken? Nergens wordt een duidelijke omschrijving van dat koninkrijk gegeven. Maar als je alles samenvat betekent het de koninklijke macht van God die zal heersen op aarde. Jezus wist dat, verkondigde dat in woord en daad, was zelf een afspiegeling van dat koninkrijk. Hij laat het zien en horen: het wordt in vele verhalen getekend, in de liefdedaden en woorden van Jezus. Denk aan de Bergrede, de zaligsprekingen, waaruit gerechtigheid opdoemt, opheffen van verschillen tussen arm en rijk, bieden van genezing, ontdekken van de kracht van de liefde.

Dat allemaal als tegenbeweging tegen mensen, die zich laten leiden door eigenbelang, ongebreidelde groei, machtsoppeenhoping. Juist wat al die nadelige effecten op ons klimaat veroorzaakt. In de Bijbelse taal: de volken jagen die dingen na: hebben vooral zorg om wat je zult eten en drinken. Zijn daar als het ware op gericht. En die zorg ontspooit, zorg voor donkergroen, als groei te groot wordt, als eigenbelang prevaleert, als het cynisme van grote multinationals de duidelijke doelen laat zien: niet, het is genoeg, niet: maak je geen zorgen om de dag van morgen, maar plannen en opstapelen van rijkdom te koste van anderen.

Samen zijn we een Groene kerk. Goed dat die er is, groen als die grote zomer, een kerk die het koninkrijk van God zoekt en die dat stapje voor stapje doet. Op kleine schaal, niet spectaculair, maar het maakt uit, al die verhalen, al die kleine woorden en daden waarover we vandaag zullen horen: ze maken het verschil. Vandaag is er een klein groen begin van hoop. Het mag ook klein beginnen.

In Mattheus klinkt het ergens zo: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.

Hoe groen wil je het hebben?

(Door Ds. Otto Sondorp – Groene kerkendag 2015)

Hierna gaat hij ons voor in gebed.

Naar aanleiding van het verslag van de vorige gemeenteavond op 13 april zijn geen opmerkingen. Gerco Hartemink leidt ons door de begroting van de diaconie voor 2017. Het totale resultaat zal een negatief saldo zijn van € 4.075,00. Daarna legt John van de Bosch ons de begroting van 2017 uit van de Commissie van Kerkrentmeesters, De Koppel en De Hoeksteen. Samenvattend zal dit resulteren in een negatief saldo van € 15.319,00.

Uit de zaal komen de volgende vragen:

- Hoe ziet de toekomst er financieel uit? Teren we in? Ja, dat ziet er wel naar uit. Vandaar dat er door het plaatsen van zonnepanelen investeringen worden gedaan om in de toekomst goedkoper uit te zijn.
- Is er al iets bekend over de uitkomst 2016 in relatie met de begroting van 2016? Daar is nog geen zicht op, omdat nog niet alles is betaald voor 2016.
- Wat wordt de besparing per jaar voor elektra? De verwachting is ongeveer € 6000,00 per jaar.

Na de pauze geeft Alma van de Linde een presentatie over duurzame energie. Via een PowerPoint presentatie geeft ze ons o.a. informatie wat duurzame energie is en over energiebesparingen, die je thuis kunt doen en als kerk. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3300 kWh en onze kerk komt op 18.000 kWh.

Naar aanleiding hiervan kwam er uit de zaal de vraag of we niet alle papieren informatie kunnen. Naar aanleiding hiervan kwam er uit de zaal de vraag of we niet alle papieren informatie kunnen afschaffen en gebruik kunnen maken van de schermen. Dit zal in de toekomst realiteit kunnen worden.

Jan bedankt Alma voor haar inzet en overhandigt haar een groene envelop met inhoud.

Vervolgens geeft Henk Bouwers, voorzitter van de CvK, een toelichting op het groene plan. In januari 2017 komt er een actie voor de zonnepanelen. Er is een brief gestuurd naar gemeenteleden, die geld hadden toegezegd voor het liturgisch centrum. De vraag is of ze dit geld willen geven voor de panelen. Er wordt een investering gedaan van ongeveer € 40.000,00 voor de aanpak van het dak en voor 63 panelen.

Verder heeft Anco Marissen toegezegd om secretaris te worden van de CvK.

Tenslotte is er voor de rondvraag één vraag. De schermen in de kerk zijn te klein om het goed te kunnen lezen. Dit zal worden bekeken door de CvK.

De avond wordt besloten door gezamenlijk van lied 121: 1, 3 en 4 te zingen.

*Henno Eckhardt, scriba*